

GROEPHERINNERING

GROUPEMEMOIRE

Voorzitter président: Pieter Paul BAETEN

Kardinaal Cardijnlaan 14

2240 ZANDHOVEN

tel. fax: 03 484 52 41

e-mail: pieter-paul.baeten@telenet.be

Doel van de Groupe Mémoire / Groep Herinnering

De GM/GH heeft tot doel *zonder onderscheid op basis van ras, taal, levensovertuiging, religie en politieke voorkeur te strijden tegen elke vorm van totalitarisme, de rechten van de mens en het respect voor de menselijke waardigheid te verdedigen en de eenheid van het land te bewaren. Dit door middel van geschriften, lezingen, uitgaven, exposities, persconferenties en pedagogische dagen.*

Geschiedenis van de Groupe Mémoire / Groep Herinnering

De Groupe Mémoire werd in in 1993 in het leven geroepen door baron Arthur HAULOT, nationaal voorzitter van de Vriendenkring Dachau, en zijn vriend baron Paul Halter, voorzitter van de Auschwitz Stichting, aan de vooravond van de vijftigste verjaardag van de bevrijding van de kampen. Als groepering van vrienden en voorzitters of vertegenwoordigers van de **ationale vriendenkringen rond de concentratiekampen en vernietigingscentra van de nazi's** interpelleerde de Groupe Mémoire de regering en zorgde ze ervoor dat:

- ✚ in de scholen een educatief programma over staatsburgerschap en vrede gelanceerd werd, waarbij slachtoffers van schendingen van de mensenrechten (vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog gehoord werden);
- ✚ 8 mei officieel erkend werd als dag van de democratie en het staatsburgerschap.

Op 17 juli 2003 schokte een verkozene van het Vlaams Blok (de extremistische partij die tegenwoordig door het leven gaat als het Vlaams Belang) de Senaat met haar voorstellen. De leden van de Groupe Mémoire konden hun ongerustheid over de opkomst van extreemrechts, die nare herinneringen aan hun jeugd opriep, niet verbergen. Het leek namelijk alsof de geschiedenis zichzelf zou herhalen.

Begin 2005 interpelleerde de Groupe Mémoire de federale ministers en de voorzitters van de Kamer en de Senaat. De Groep vroeg hen om groeperingen die haat en uitsluiting prediken bij wet te verbieden. Niet omdat ze de naam Vlaams Belang of Front National dragen, maar omdat hun vrijheidsbeperkende programma in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Verenigde Naties ondertekend werd.

Claire Pahaut

A. Reyerslaan 63/4, 1030 BRUSSEL

☎ : 02 742 00 75 gsm: 0497 570 750

e-mail: claire.pahaut@skynet.be

Na het overlijden van Arthur HAULOT in mei 2005 werd arts André WYNEN, overlevende van Breendonk en Buchenwald, verkozen tot voorzitter van de Groep. Hij ging een zware taak tegemoet, maar wist het contact met de politici te verbeteren en persconferenties in goede banen te leiden. Zijn voorstel was dat *“partijen en hun kandidaten die veroordeeld waren voor het niet-naleven van deze conventie en voor medeplichtigheid, gedurende vier jaar geen recht op subsidies meer hadden en niet mochten opkomen bij gemeenteraads-, gemeenschaps-, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen”* (tekst naar de hand van senator Fr. Delpérée).

Door zijn aanzet besloot een groep van een dertigtal senatoren van alle partijen en uit de twee taalgebieden om de motie te bestuderen.

Na het overlijden van André Wynen op de dag van de verkiezingen in 2007 kwamen het project en het voorzitterschap in handen van Pieter-Paul BAETEN, nationaal voorzitter van de Vriendenkring Buchenwald.

Onder zijn leiding werd het pedagogische werk van de Groupe Mémoire / Groep Herinnering vooral naar de scholen van de Vlaamse Gemeenschap uitgebreid. Lezingen, bezoeken aan de Duitse kampen niets of niemand kon de nieuwe voorzitter tegenhouden. Zijn opdracht bleef ook enorm belangrijk, omdat er steeds meer stemmen opgingen om de herinnering aan de vrijheidsstrijders die tegen het naziregime vochten naar de achtergrond te verdrijven. Er werd opgeroepen om het verleden te vergeten en dat speelde de collaborateurs in de kaart. Er werd gevraagd om een algemeen *pardon*, zodat de kwalijke acties ontkend konden worden, zodat de veroordelingen geschrapt konden worden en zodat zij die aan de collaboratie hadden meegewerkt ook als slachtoffers gezien konden worden. En dat zou een belediging zijn voor de verzetsstrijders, de politieke gevangenen, de gedeporteerden en de oud-strijders die overal te lande hun leven op het spel hebben gezet.

Tot op de dag van vandaag, en ondanks de vele overlijdens in haar rangen, blijft de Groupe Mémoire / Groep Herinnering ervoor strijden om aandacht te hebben voor de vele burgers uit alle lagen van onze democratische samenleving.

De echte blik op de Tweede Wereldoorlog is daarbij een steeds terugkerend thema. Hoe kunnen we de jongeren en de rest van de samenleving wijzen op het politieke aspect van de bezetting van democratische landen door het Derde Rijk? Eens te meer omdat de strijd tegen rassenhaat en de nieuwe totalitaire ideologiën integraal deel uitmaakt van het programma.

Daarom bracht de GM/GH in de pers en aan de politieke vertegenwoordigers onder meer de volgende voorstellen aan:

schoolreizen naar de kampen

de toekomst van de Nationale Schietbaan
NSDAP Mütterheim in Wolvertem

het Décret Mémoire van 2008;

de herdenkingsplechtigheden in Breendonk
de Gestapo-kelders aan de Louizalaan

— • —

Claire Pahaut

A. Reyerslaan 63/4, 1030 BRUSSEL

☎ : 02 742 00 75 gsm: 0497 570 750

e-mail: claire.pahaut@skynet.be



Arthur Haulot



Paul Halter

1992



Docteur André Wynen
2005



Pieter Paul Baeten
2007