

Het Treblinka van de dieren

In 2002 verscheen het boek 'Eternal Treblinka' van Charles Patterson (Lantern Books, New York): hij inspireerde zich voor dat boek op een werk van de Jiddische Nobelprijswinnaar voor literatuur Isaac Bashevis Singer die voor het eerst het lijden van de industrieel gefokte dieren met het lot van de slachtoffers van de Shoah vergeleek, een benadering die tot dan taboe was. Voor deze dieren die afschuwelijk lijden zijn de mensen Nazi's.

Sindsdien is de toestand nog verergerd gezien onder andere de bevolkingstoename en het toenemend vleesgebruik in Aziatische landen met toch één lichtpunt aan de horizon: een grotere bewustwording wereldwijd wat betreft dierenwelzijn en de noodzaak minder vlees te eten, dat stilaan zijn weg vindt.

Zoals voor het klimaat zijn er natuurlijk steeds 'negationisten' De weerzinwekkende beelden van het slachthuis van Tiel confronteren ons opnieuw met het enorme dierenleed. De voornaamste verantwoordelijken zijn niet alleen de beheerders, het personeel, de dierenarts van het slachthuis maar alle burgers zijn medeplichtig, wij allen die vlees eten en dan voornamelijk goedkoop vlees van dieren die vanaf de geboorte als objecten worden behandeld op de meest brutale manier en op industriële schaal afgemaakt worden na nachtelijke transporten buiten ons gezichtsveld. Het machtsmisbruik en het sadisme tegenover het dier dat zich niet kan verdedigen is mensonterend. Een maatschappij die gebaseerd is op dergelijk geweld kan niet beschaafd genoemd worden en zal nooit vrede kennen. Er bestaan nochtans drie hoofdredenen om minder of geen vlees te eten:

Ten eerste het dierenleed verminderen.

Ten tweede de bescherming van het klimaat met het verminderen van de CO2 afdruk.

Ten derde het voorkomen van bepaalde kankers er bestaan immers alternatieve combinaties van peulvruchten/granen, vis, eieren, enz...

Ik ben tot die conclusie gekomen toen op het symposium over Artsen en de Shoah georganiseerd door Georges Bensoussan te Parijs in december 2007, de participanten akkoord waren om te stellen dat het aanklagen van dierenmishandeling niet in contradictie is met de strijd voor de mensenrechten en de strijd tegen het nazisme wel integendeel. We zullen niet blijvend kunnen beweren *wir haben es nicht gewusst*.

Yves louis

April 2017